

Vanuit directie

Beste ouders en verzorgers,

Voor u ligt de nieuwsbrief van februari. Ik wens u veel leesplezier!

De eerste periode van het nieuwe jaar zit er alweer op. Voor groep 8 is dit een tijd waarin ze langzaam toewerken naar de laatste periode van hun basisschooltijd. Een onderdeel hiervan is het maken van de doorstroomtoets, waar ze zich goed op hebben voorbereid.

Ondertussen hebben ook de tienminutengesprekken plaatsgevonden en zijn de rapporten met de kinderen mee naar huis gegaan. We hopen dat jullie hierdoor een goed beeld hebben gekregen van de ontwikkelingen van jullie kind(eren). We zijn trots op de inzet van alle leerlingen!

Uitnodiging ouderavond – Woensdag 5 maart

Op woensdag 5 maart organiseren we een ouderavond met een inspirerende invulling over lezen, verzorgd door Annieke Otten. Onderaan de nieuwsbrief vindt u de uitnodiging. We hopen op een mooie opkomst!

Voor nu wens ik iedereen een hele fijne vakantie toe!

Met vriendelijke groet,

Rianne Zakhir



Nieuws vanuit de groepen

Groep 1/2

Na dat iedereen lekker uitgerust was in de vakantie begonnen we vol goede moed aan een nieuw jaar. 2025 al, dat is een heel groot getal. Volgens sommige kinderen wel net zo veel als een miljoen! We leerden over ridders en kastelen. Een stoer thema, waarbij er prachtige kastelen gebouwd werden van grote en kleine blokken, ridders te paard werden geknutseld en mooie jonkvrouwen door de klas liepen. Daarna gingen we werken over het seizoen waar we middenin zitten en veranderde de klas in een gezellige wintergroep met sneeuw en sneeuwpoppen op de ramen. Er werden wintermutsen geknutselde en vogelhuisjes gebouwd. We konden sneeuwballen tellen en het getalsymbool erbij zoeken. En we leerden ook hoe we moesten splitsen met vingers in een want. En wat fijn dat we de afgelopen dagen dan ook echt even de sneeuw konden voelen! De winter is wel heel fijn, maar het is ook wel jammer dat er in de winter veel mensen en kinderen ziek zijn. Zo zijn we regelmatig niet compleet door de griep. De afgelopen weken hadden we ook 3 ochtenden een kunst en cultuurles. Dat ging over de boerderij, en daar maakten we prachtige kippenhokken, een boer met zijn zakdoek en een dierenstal bij! De kinderen hebben er heel erg van genoten!

Oog voor
het kind



Groep 3/4

Afgelopen maandag is de 100e dag in deze groep gevierd.

Dit weten we zo goed omdat we elke schooldag een rietje in een pot doen. Op deze manier leren wij de kinderen de eenheden, tientallen en de honderdtallen op spelende wijze aan.



Groep 5/6

Woensdag 29 januari is groep 5/6 naar het Drents Museum-Drents Archief geweest. We hebben een superleuke en leerzame ochtend gehad. Om 8:00 uur zijn we met de bus vertrokken naar Assen. We werden ontvangen in het Drents Archief. Daar hebben wij gehoord over stadhouder Willem V en over Sigismund (hij werkte voor Willem V). De kinderen deden een speurtocht, ze moesten allerlei opdrachten uitvoeren en op zoek gaan naar het zakhorloge van Sigismund en zijn vrouw. Deze hebben ze gelukkig gevonden! Na een korte pauze gingen we naar Het Grootste Poppenhuis van Nederland. Daar aangekomen kwam het Poppenhuis plotseling tot leven. We werden ontvangen door een bediende. Hoofdbewoner van dit huis is Johannes van Lier (1726-1799). We gingen 250 jaar terug in de tijd en ontdekten dat de wereld er toen heel anders uitzag.



Oog voor
het kind

De bewoners van dit huis hebben ons veel verteld en de kinderen moesten ook opdrachten uitvoeren (voorwerpen zoeken in het huis). We kunnen terugkijken op een leerzame en gezellige ochtend!



Groep 7/8

Welk nieuw verschenen kinderboek vinden de kinderen in Drenthe het mooiste? Dit wordt bepaald door de Drentse Kinderjury, waar onze groep 7 en 8 vanaf deze maand ook aan meedoet. Het doel van het lezen van de tien gekozen boeken is het verhogen van het leesplezier, verbeteren van de leesmotivatie en het kunnen beoordelen van boeken.

Van februari tot eind mei kunnen de leerlingen tien boeken lezen. Na het lezen geven ze een beoordeling en stemmen ze voor het mooiste boek. Gisteren kwam Marianne van de bibliotheek een groot boekenpakket brengen. Alle boeken werden uitgepakt en besproken. Informatieve boeken, een oorlogsboek, een boek over de Titanic, een boek geschreven door Ellie Lust over alles wat (niet) mag en ga zo maar door! De kinderen werden erg enthousiast. Ze konden haast niet wachten om een boek uit te kiezen. Omdat we "maar" tien boeken hebben en vijftien leerlingen, moet een aantal kinderen nog even wachten voordat ze aan een boek kunnen beginnen. Gelukkig hebben we op school ook een grote verzameling nieuwe kinderboeken in de schoolbibliotheek. Er kan volop worden gelezen.....

Een aantal kinderen is van plan het gekozen boek in de vakantie te lezen. Graag na de vakantie het boek weer meenemen naar school. Veel leesplezier toegewenst!



Oog voor
het kind

Bijbelverhalen

Week 08/09 (17/02 - 28/02): Ik raak je aan Lucas – 7:11-17.36-50 en 8:4-15

Bij de stad Naïn raakt Jezus een jongen aan die gestorven is. Hij laat de jongen opstaan. In het huis van een farizeeër knielt een vrouw huilend bij Jezus neer, zijn voeten worden nat door haar tranen. Ze droogt ze met haar haren en zalft zijn voeten met olie. Later vertelt Jezus over de zaaier die zaait op verschillende plaatsen – op de ene plaats komt veel tot bloei, op de andere plaats niet.

Week 10 (03/03 - 07/03) Ik hoop het zo! - Lucas 8:40-9:6

Jairus komt naar Jezus omdat zijn dochter op sterven ligt. Onderweg naar het huis van Jairus wordt Jezus aangeraakt door een vrouw die al twaalf jaar ziek is. Jezus maakt haar beter. De dochter van Jairus wordt opgewekt uit de dood. Jezus stuurt zijn twaalf leerlingen op pad om het goede nieuws verder te verspreiden.

Week 11 (10/03 - 14/03) Wie ben ik? - Lucas 9:7-27

Koning Herodes is nieuwsgierig naar Jezus. Aan het eind van een lange dag geeft Jezus duizenden mensen te eten met vijf broden en twee vissen. Aan zijn leerlingen vraagt Jezus wie Hij volgens hen is. Petrus weet dat Jezus de Messias is.

Week 12 (17/03 - 21/03) Wat kan ik doen? - Lucas 9:28-50

Op een hoge berg verandert Jezus en verschijnen Mozes en Elia aan hem. Petrus vraagt of hij drie tenten op moet zetten voor Jezus en de anderen. Als ze weer beneden komen, blijkt dat de leerlingen geprobeerd hebben een jongen te genezen, wat niet gelukt is. Jezus geneest hem alsnog. Ook vertelt Jezus dat je groot bent als je klein durft te zijn.

Week 13 (24/03 - 28/03) Help jij mij? - Lucas 10:25-11:13

Een wetgeleerde wil weten wie zijn naaste is. Om dat uit te leggen, vertelt Jezus een verhaal over iemand die onderweg beroofd en geslagen wordt. Mensen van zijn eigen volk helpen hem niet, een Samaritaan doet dat wel. Jezus leert zijn leerlingen een speciaal gebed: het Onze Vader.



Onze jarigen

We feliciteren alvast de volgende jarigen en wensen iedereen een hele fijne, gezellige verjaardag!

17 februari	Veralie Huberts, groep 4
20 februari	Daan Wijntjes, groep 1
21 februari	Jens Wertien, groep 2
24 februari	Fenna van den Berg, groep 7
24 februari	Louise Chapanska, groep 7
02 maart	Myrle Koetsier, groep 7
05 maart	Juf Wendy
07 maart	Lieke Kruidhof, groep 4
08 maart	Juf Sharina
09 maart	Bas Kruidhof, groep 1
10 maart	Liz de Groot, groep 5
15 maart	Seth Potuyt, groep 5
22 maart	Sverre Kuijer, groep 8

Oog voor
het kind

26 maart	Hugo Slomp, groep 2
30 maart	Jolie Brakke, groep 5
30 maart	Nore Brakke, groep 5

Agenda

17 februari	Start voorjaarsvakantie
24 februari	Peutergym
05 maart	Ouderavond
24 maart	Peutergym
26 maart	MR vergadering



PRINS JOHAN FRISOSCHOOL.

OUDERAVOND LEZEN

Lezen is reizen vanuit je eigen huis. Hoe nemen we de kinderen mee in de wereld van boeken? Waarom is lezen zo belangrijk? En wat doen we als lezen niet vanzelf gaat?

WOENSDAG 5 MAART 2025 19.30 UUR - 21.00 UUR

WOENSDAG 5 MAART



www.lerenvanAtotZ.nl



Oog voor
het kind

Prinses Christinalaan 8 | 7958 SK Koekange | T 0522-451384
johanfrisoschool@trefonderwijs.nl | www.johanfrisoschool.nl



Oog voor
het kind

Prinses Christinalaan 8 | 7958 SK Koekange | T 0522-451384
johanfrisoschool@trefonderwijs.nl | www.johanfrisoschool.nl