

Vanuit directie

Nieuwsbrief februari

Terugblik op januari

De maand januari ligt alweer achter ons. Het nieuwe jaar begon op school met omstandigheden die vroegen om alertheid en flexibiliteit. Tegelijkertijd mochten we genieten van een prachtig winters beeld. Zeker in de onderbouw, waar gewerkt wordt rondom het thema *winter*, was het mooi om te zien hoe wat buiten werd ervaren, binnen werd verwerkt in het spel van de kinderen.

Bij bijzondere weersomstandigheden volgen wij de richtlijnen van het KNMI en proberen we als school steeds zorgvuldig afgewogen keuzes te maken. Dat betekende onder andere dat we al een keer op een vrijdag de school hebben gesloten. Terwijl ik deze nieuwsbrief schrijf, hebben we te maken met code rood en is de school voor de tweede keer dicht. Dit zijn geen makkelijke beslissingen, maar ze worden altijd genomen met de veiligheid van kinderen, ouders en medewerkers als uitgangspunt. De flexibiliteit en het begrip van u als ouders waarderen wij zeer. Het was dan ook fijn dat we vandaag alle kinderen weer hebben mogen ontvangen op school.

Gelukkig was er ook ruimte om samen te genieten. Er zijn prachtige sneeuwpoppen gebouwd en velen hebben de schaatsen weer ondergebonden, mooie winterse momenten die blijven hangen.

Voor groep 8 breekt nu een belangrijke periode aan. Deze week hebben zij de doorstroomtoets gemaakt, waarvoor zij zich de afgelopen tijd goed hebben voorbereid. Tegelijkertijd bereiden zij zich voor op de overstap naar het voortgezet onderwijs en de keuze voor een middelbare school.

Daarnaast is er in de school een nieuwe plek voor de bibliotheek gerealiseerd. Met nieuw behang en de vele nieuwe boeken is dit een fijne leesplek geworden waar kinderen een boek kunnen vinden dat bij hen past. We kijken terug op een maand met mooie leermomenten en betrokkenheid.

Met vriendelijke groet,

Rianne Zakhir



Nieuws uit de groepen

Groep 1/2

In groep 1 en 2 hebben we weer een fijne start gemaakt in het nieuwe jaar, we werden verrast door het pak sneeuw dat ons schoolplein had omgetoverd in een mooie en vredige witte wereld! Zo leuk dat we weer een keer sneeuw konden zien en voelen, sneeuwballen gooien en sneeuwpoppen maken! En extra leuk omdat we werken over het thema noord- en zuidpool! Dat hadden we niet verwacht toen we dit thema planden in december. We hebben een leuke Eskimohoek waar we om

Oog voor
het kind

het kampvuur kunnen zitten en vissen bakken boven een vuurtje. Ook hebben we een iglo gemaakt, de mooiste sneeuwmannen op de ramen geveerd en we leren over de noord- en de zuidpool en wat de verschillen zijn, welke dieren leven er wel en niet Daarover hebben we ook een mooi groepswork gemaakt met veel sneeuw, bergen en ijs en waar we zélf woorden hebben geschreven bij de plaatjes, superknap natuurlijk als je in groep 1 of 2 zit!



We hebben ook les gehad in fotograferen, dat was heel interessant en leuk om te doen, een mevrouw heeft ons geleerd hoe we mooie, leuke, bijzondere, grappige foto's, zelfs van geheime plekjes rond het plein, konden maken met een echte fotocamera. We mochten foto's maken, zoveel we maar wilden. Daarna gingen we foto's maken van vormen. Elk groepje kreeg een plaatje met een vorm: een vierkant, driehoek, rechthoek of cirkel, daarna mochten we buiten zoeken of we de vorm konden vinden en er een foto van maken, bv. van een rond raampje. Zo leerden we door deze fotografielessen om heel goed om ons heen te kijken.

Wat leren en doen we veel in groep 1 en 2, maar het allerleukst en liefst spelen we in de klas met al het fijne speelgoed en in de hoeken!

Groetjes van ons allemaal!

Groep 3/4

Elke schooldag doen we een rietje in de pot. Vandaag het honderdste rietje. Om alle rietjes zit nu een mooie strik en deze grote bos van 100 rietjes zit nu in de linker pot. Op het kaartje van deze pot staat nu een 1. Op de beide andere kaartjes staat een 0.

Zo ontstaat het getal 100.

Aan het eind van de ochtend heeft groep 3 nog een aantal spelletjes gedaan die met 100 te maken heeft. Wat kun je bouwen van 100 blokjes, met darten proberen 100 punten te halen, raketspel: wie is het eerst bij de 100.



Groep 5/6

Excursie naar het klooster in Vlagtwedde

Op donderdag 15 januari hebben wij met groep 5/6 een leuke en leerzame excursie gemaakt naar het klooster in Vlagtwedde. Rond 8.30 uur vertrokken we met de bus en bij aankomst werden we hartelijk ontvangen door drie vrijwilligers, die passend in stijl gekleed waren.

We begonnen met een interessante uitleg over de buitenkant van het gebouw. Daarna mochten we het klooster openen met een grote sleutel – een bijzonder moment! In stilte gingen we naar binnen en liepen we naar de grote eetzaal. Hier leerden we gebarentaal, omdat de monniken tijdens het eten niet mochten praten. Ook hoorden we dat de monniken maar liefst acht keer per dag baden.

Vervolgens mochten we allemaal een habijt aantrekken, net als echte monniken. We leerden dat zelfs zieke monniken mee konden doen met de gebeden, via een speciaal raampje waardoor zij vanuit een andere ruimte in de kerk konden bidden. Daarnaast ontdekten we dat de monniken al hun groenten en kruiden zelf verbouwden.

Al met al was het een gezellige en leerzame dag. Hieronder zijn nog een paar foto's te zien van deze bijzondere excursie.



Oog voor
het kind

Groep 7/8

Doorstroomtoets

Deze week maken de leerlingen van groep 8 de doorstroomtoets. Een spannend moment, waar de kinderen zich de afgelopen tijd goed op hebben voorbereid. We wensen alle leerlingen heel veel succes en vertrouwen toe!

De doorstroomtoets geeft een beeld van waar een leerling staat op het gebied van begrijpend lezen, taal, spelling en rekenen. De uitslag helpt bij het geven van een passend schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Het is belangrijk om te benadrukken dat de toets slechts één onderdeel is van het totaalbeeld; het dagelijks werk, de ontwikkeling en het welbevinden van de leerling tellen ook mee.

Drentse Kinderjury 2026

Naast de toetsen zijn we gestart met de Drentse Kinderjury 2026. Dit is een leesbevorderingsproject voor groep 7 en 8 van het primair onderwijs, georganiseerd door de Drentse Bibliotheken.

De projectperiode loopt van februari tot begin juni 2026. Het doel van de Drentse Kinderjury is om leerlingen leesplezier te laten ervaren. De boeken die we lezen zijn recent verschenen titels (uit het afgelopen anderhalf jaar) en zijn zorgvuldig samengesteld door een werkgroep van bibliotheekmedewerkers. Er is gekozen voor een gevarieerd aanbod, zodat leerlingen ook boeken ontdekken die ze misschien niet direct zelf zouden kiezen.

De leerlingen vormen samen een jury en geven hun oordeel over de boeken. Na de meivakantie geven wij als school een top 3 door aan de bibliotheek. Deze stemmen tellen mee in het eindoordeel van de Drentse Kinderjury 2026.

De boeken die dit jaar aan bod komen zijn onder andere:



We kijken uit naar mooie leesgesprekken en enthousiaste juryleden in de klas!



Huis van Vreugde

Nieuwe actie Huis van Vreugde, SCHOOLBUS

Het is alweer een tijdje geleden dat we iets over Huis van Vreugde hebben verteld in de Nieuwsbrief.

De ouders die al langer op school zijn hebben al wel vaker over Huis van Vreugde gehoord. Maar voor de nieuwe ouders zal ik ons eerst even voorstellen.

Stichting Huis van Vreugde is een Nederlandse stichting die werkzaam is in eNgoje Zuid-Afrika. Dit is een Zoeloe dorpje zo'n twee uur rijden vanaf Durban.

In 2011 is deze stichting opgericht en wordt gerund door 4 echt)paren.

Huis van vreugde is opgericht in 2011 met het doel;

“Het bieden van een open huis voor ontheemde kinderen en het bieden van toekomstperspectief. Dit voor een bepaalde periode of tot ze de volwassen leeftijd hebben bereikt. Waar nodig voornoemde kinderen blijvend ondersteunen en huisvesten na het bereiken van de volwassen leeftijd. Het bieden van kwalitatief goede scholing voor de kinderen van het kindertehuis en waar mogelijk voor kinderen uit de nabije omgeving (buurt) van de school, omdat er voor zwarte kinderen bijna geen goede scholen zijn”. (Citaat uit akte van st. Huis van Vreugde).

Door de combinatie van een thuis te zijn voor de kinderen en het geven van onderwijs willen wij de kinderen zo goed

Oog voor
het kind

als mogelijk helpen aan een mooie toekomst. Stichting Huis van Vreugde onderscheidt zich van de andere kindertehuizen omdat, wij de weeskinderen niet alleen een plek aanbieden om te eten en te slapen maar ook een nieuwe "Thuis" aanbieden. Met "Thuis" bedoelen we de liefde en aandacht wat een kind behoort te krijgen van zijn/haar ouders zoals: Vragen hoe het was op school, helpen met huiswerk, leren wat goed en fout is, samen eten, drinken, spelletjes doen en dergelijke. Dat het kindertehuis het "Thuis effect" heeft. Naast het "Thuis effect" maken we er ook een punt van om kwalitatief goede scholing aan te bieden en probeert de stichting zoveel als mogelijk de gemeenschappen, waar we werkende zijn, te helpen. Doormiddel van werkgelegenheid te creëren, vervoer aan te bieden, adviezen te geven waar nodig, enz.

De afgelopen jaren hebben we meer dan 100 kinderen kunnen voorbereiden op school door onze pre-school. Jaren geleden is de Prins Johan Friso school begonnen met het steunen van Huis van Vreugde door middel van financiële donaties, acties die door de kinderen worden georganiseerd maar ook door het doneren van materialen voor de school.

Nu is Huis van Vreugde met een nieuwe actie begonnen, ACTIE SCHOOLBUS en willen dit graag onder jullie aandacht brengen.

De omgeving waar Huis van vreugde werkzaam is kent geen mooie asfalt wegen. De kinderen, 3 tot 6 jaar, worden op dit moment vervoerd in een pick-up. Omdat we de kinderen zo veilig en droog mogelijk willen vervoeren zijn we deze actie begonnen.

Het is de grootse actie tot nu toe en we kunnen jullie steun goed gebruiken!

Om de achterban goed op de hoogte te houden maakt Huis van Vreugde gebruik van een WhatsApp kanaal, door korte filmpjes en foto's blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen en lopende acties. Via onderstaande link kun je jezelf toevoegen aan dit kanaal, natuurlijk mag u dit ook delen met vrienden of familie.

<https://whatsapp.com/channel/0029Vb61WULA89MlyLXaHi2e>

Of bezoek onze website voor meer informatie www.huisvanvreugde.nl

Met vriendelijke groet,
Jolien Mazereeuw
Contactpersoon Huis van Vreugde



Bijbelverhalen

Week 6 (02/02 - 06/02) - **Daar moet je zijn!** - Marcus 3:7-30

Alle mensen komen naar Jezus toe om naar Hem te luisteren. Het wordt bijna té druk. Jezus stelt twaalf leerlingen aan als apostelen. Zijn familie begrijpt niet wat er gebeurt en denkt dat Jezus zijn verstand verloren heeft. Jezus vertelt dat iedereen die bij Hem hoort zijn broer of zus is.

Week 7 (09/02 - 13/02) - **Zaadjes planten** - Marcus 4:1-34

Jezus vertelt over een zaaier, die op verschillende plekken zaait. Op sommige plekken groeit het niet goed, op andere plekken juist wel. Het koninkrijk van God is te vergelijken met een mosterdzaadje: het begint klein, maar groeit uit tot iets heel groots.

Week 8/9 (16/02 - 27/02) - **Stil maar** - Marcus 4:35-5:43

De leerlingen komen in een storm op het meer terecht. Jezus brengt de wind en het water tot rust. Aan de overkant van het meer leeft een man die heel onrustig is. Ook hem brengt Jezus tot rust. Jäirus vraagt Jezus om zijn dochter te genezen. Als ze aankomen, is de dochter van Jäirus gestorven, maar Jezus vertelt haar dat ze op kan staan.

Oog voor
het kind

Onze jarigen

We feliciteren alvast de volgende jarigen en wensen iedereen een hele fijne, gezellige verjaardag!

05 februari	Aniek Hoge, groep 6
06 februari	Anna Strating, groep 6
07 februari	Florien Pinxterhuis, groep 3
10 februari	Lennert Steenbergen, groep 8
10 februari	Juf Klasien
17 februari	Veralie Huberts, groep 5
18 februari	Iris Kwant, groep 1
20 februari	Daan Wijntjes, groep 2
24 februari	Louise Chapanska, groep 8



Agenda

06 februari	Studiemiddag, kinderen om 12.00 uur vrij
16 t/m 20 februari	Oudergesprekken
23 t/m 27 februari	Voorjaarsvakantie

Oog voor
het kind