

Nieuwsbrief

29 november 2024



Vanuit directie

Beste ouders en verzorgers,

Voor u ligt de nieuwsbrief van november. De komende weken breekt een gezellige en bijzondere tijd aan. Sinterklaas en Kerst staan voor de deur en we kijken er enorm naar uit om samen met de kinderen te genieten van alle feestelijke momenten.

Volgende week begint de adventstijd, een periode waarin we samen toelevan naar Kerst. Kerst is een tijd van warmte en samen zijn. Een moment om stil te staan bij wat echt belangrijk is: het omzien naar elkaar en met elkaar in verbinding staan. We hopen dit gevoel samen met de kinderen en jullie als ouders te kunnen delen in de komende weken.

Vandaag zijn de fietsen van de kinderen gecontroleerd voor de donkere dagen. Dank aan de verkeersouder(s) die dit hebben georganiseerd en hun tijd en inzet hebben gegeven.

Ik wens u veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Rianne Zakhir



Activiteitencommissie (AC)

Hallo allemaal! Wij zijn Gabriela Potuyt, Rik Wijntjes, Hendrik Jan Oussoren, Gerrienne Slomp, Klarissa Kuijer, Marije Huberts, Mariska Petter, Sharina van den Berg en Hilde de Groot en zitten in de activiteitencommissie.

Tijdens een schooljaar organiseren we verschillende activiteiten, samen met het team van school. Activiteiten rondom Sinterklaas, Kerst, Pasen, Koningsdagontbijt. Maar ook de startavond en als er een afscheid is van leerkrachten, helpen wij mee met de organisatie.

Bij een startavond verzorgen wij het eten en drinken. Sinterklaas helpen wij met het inpakken van cadeautjes en dat het feest gesmeerd verloopt. Als de kerstviering gevierd wordt zijn wij druk in de catering en bij het kerstontbijt helpen wij het team, waar nodig.

We komen ongeveer zes keer per jaar samen, om te vergaderen. Naast activiteiten organiseren, brainstormen we ook over hoe het schoolplein opgeknapt kan worden. En pakken we klussen op, zoals afgelopen schooljaar het schuurtje schilderen.

Gelukkig hoeven we als Activiteitencommissie niet alles alleen te doen. Ook zijn er veel ouders die willen helpen, wanneer hier om gevraagd wordt.

Oog voor
het kind

Lijkt het jou nou leuk, om ook mee te helpen? Meld je dan aan bij bovenstaande mensen of op ons e-mailadres acjohanfrisoschool@trefonderwijs.nl.

Aan het einde van het schooljaar gaan er een paar leden uit, waardoor we versterking kunnen gebruiken. Je hoeft niet bij elke activiteit aanwezig te zijn.



Verlof Juf Sharina

Vandaag is dan echt de laatste dag van Juf Sharina. Haar zwangerschapsverlof gaat beginnen.

We wensen haar en haar gezin een prachtige tijd toe vol mooie momenten en tijd om te genieten van elkaar in deze bijzondere tijd.



Nieuws vanuit de groepen

Groep 1/2

In onze klas zijn we helemaal in de sintstemming. We hebben het gezellig gemaakt met versieringen en leuke werkjes. We hebben met de hele groep samen een mooie openhaard gebouwd van grote blokken. Daar hebben we zelfs onze schoen samen met groep3/4 mogen zetten. Piet heeft als bedankje voor het oppompen van zijn lege band een mooie brief neergelegd bij de openhaard en de schoentjes gevuld met een mooi cadeautje! Ook hebben we een pietenbakkerij op de gang waar we met eigen gemaakt deeg kruidnoten bakken. Dat ruikt heerlijk! De kinderen hebben ook geoefend als piet in het speellokaal met pietengym. Dat was leuk om te doen en zo gezellig om te zien dat de kinderen zulke mooie pietenkleden aan hadden! En wat konden ze het al goed! Als we zo door blijven gaan hebben we binnenkort vast het pietendiploma verdiend...Want versjes opzeggen en rijmen kunnen we ook al supergoed. Daar laten we volgende week ook wat van horen als we bezoek krijgen van de sint en zijn pieten! We hebben er heel veel zin in om samen een mooi feest te vieren volgende week!



Groep 3/4

Verlof

Als juf met zwangerschapsverlof gaat dan mag er wel een leuke dag tegen over staan! Lezen op een gek plekje, bingo, raad het woord, rompertje kleuren, etc. We hebben heerlijk genoten in de ochtendpauze van een stukje cake met slagroom en lekkere roze topping. Al met al een hele geslaagde dag!



Oog voor
het kind

Groep 5/6

Dinsdag 12 november hebben de kinderen van groep 5 en 6 een gastles gehad over social media en games. De kinderen vonden het erg interessant en wisten over veel dingen wat te vertellen!

Onderwerpen die aan bod zijn gekomen:

Welke afspraken en regels heb je thuis? Waar moet je op letten bij games en social media (gevaaren/privacy). Met wie heb je online contact? Wat zet je wel/ niet online? Hoe oud moet je zijn om op social media te mogen? Online pesten (en wat moet je doen als je dit tegenkomt?) Ook waren er stellingen en moesten de kinderen bij hun antwoord gaan staan (A, B, C) en uitleggen waarom ze daar gingen staan. Al met al een leerzame les.



Groep 7/8

In groep 7/8 zijn we een aantal weken geleden gestart met een nieuw spaarsysteem. De kinderen kunnen als ze goed werken in de ochtend en in de middag twee kruisjes verdienen. Vier kruisjes kunnen ingewisseld worden voor een smiley. Vijf keer een smiley verdiend? Ruil ze in voor een diamant. De diamant geeft recht op twintig minuten vrije tijd. Op deze manier proberen we iedereen te motiveren om taakgericht bezig te zijn. Maandag was het zover, alle kinderen konden de verdiende diamant inleveren voor vrije tijd. We zijn meteen begonnen aan een nieuwe spaarkaart, het gaat erg goed!

Afgelopen woensdag was het de derde en de laatste les van de Cultuurklik. De kinderen hebben samen een tunnelboek gemaakt waarbij ze verschillende technieken moesten gebruiken. Een van de onderdelen was het gutsen. Bij het gutsen wordt een stukje van het linoleum uitgesneden dat je niet wilt afdrukken. Wat er niet wordt weggesneden wordt een stempel en kun je dus afdrukken. De resultaten van de stempels zijn erg mooi geworden! De kinderen kregen de opdracht om allemaal een spreekwoord in hun creatie te verwerken.



Oog voor
het kind

Bijbelverhalen

Week 49 (02/12 - 06/12): Wat moet ik zeggen? – *Lucas 1:5-38*

De priester Zacharias brengt een offer in de tempel. Daar komt een engel bij hem, die vertelt dat Zacharias en zijn vrouw Elisabet een kind zullen krijgen: Johannes. Omdat Zacharias het niet kan geloven, kan hij niets meer zeggen. Later krijgt Maria bezoek van een engel. De engel vertelt haar dat Jezus geboren zal worden. Maria vraagt hoe het kan gebeuren en zegt dat ze de Heer wil dienen.

Week 50 (09/12 - 13/12): Laat je horen! – *Lucas 1:39-80*

Maria gaat naar haar tante Elisabet. Daar zingt ze een lied over hoe God de wereld zal veranderen. Een tijdje later wordt Johannes geboren, het kind van Elisabet en Zacharias. Zacharias, die eerst niet kon praten, zingt het nu uit van blijdschap.

Week 51 (16/12 - 20/12): Heb jij het al gehoord? – *Matteüs 1:18-2:12 en Lucas 2:1-20*

Jozef weet niet wat hij moet doen nu Maria in verwachting is. In een droom vertelt een engel hem dat Maria's kind een kind van God is. In een stal in Betlehem wordt Jezus geboren. Herders horen er als eerste van en gaan kijken in de stal. Nadat Jezus geboren is, komen ook wijzen uit het Oosten om hem te aanbidden.

Week 02 (06/01 - 10/01): Daar ben je! – *Lucas 2:22-52*

Jozef en Maria gaan met de kleine Jezus naar de tempel. Daar zijn twee mensen, Simeon en Hanna, die Jezus herkennen als de Messias waar zo lang op gewacht werd. Als Jezus twaalf jaar is en ze ook naar de tempel gaan, kunnen zijn ouders hem op de terugweg niet vinden. Hij blijkt in de tempel te zijn gebleven, het huis van zijn vader.



Onze jarigen

We feliciteren alvast de volgende jarigen en wensen iedereen een hele fijne, gezellige verjaardag!

13 december	Liselot Drost, groep 2
17 december	Janne Hoge, groep 7
22 december	Michaël Chapansky, groep 5
24 december	Seth Kuik, groep 2
27 december	Caitlyn Williams, groep 7

Agenda

04 december	Themasluiting Sinterklaas
05 december	Sinterklaas
09 december	Peutergym
19 december	Kerstviering
20 december	Kerstontbijt
20 december	Leerlingen 12.00 uur vrij

Om alvast te noteren in de agenda:

Algemene ouderavond woensdagavond 5 maart. Met als gastspreker Annieke Otten.
Meer informatie over deze avond volgt in het nieuwe jaar.



Oog voor
het kind