

NIEUWSBRIEF

TrEf onderwijs

Inhoud

- Voorwoord
- Nieuwe directeur De Arendsvleugel
- Peutergym
- Boekenduik
- In gesprek met: Elfriede Bakker (Plusklas)
- WIES opvang en onderwijs (1 januari 2026)
- Even voorstellen: Herman Langhorst
- Gedicht : De deken
- Kerstgroet

Lieve ouders, verzorgers

Met dit voorwoord bereikt u de allerlaatste nieuwsbrief van stichting TrEf onderwijs. Het is een bijzonder moment van afscheid nemen. Maar waar iets moois eindigt, begint altijd iets nieuws – iets dat we met veel enthousiasme tegemoet zien!

Zoals u weet, hebben wij de afgelopen periode intensief toegewerkt naar de fusie met PlusKinderopvang en stichting KindPunt. We zijn verheugd u te melden dat op 1 januari 2026 onze nieuwe stichting een feit is: Stichting WIES opvang en onderwijs!

Samen staan we voor een krachtige, sterke start en willen we onze kinderen een hoopvolle toekomst bieden. In deze nieuwsbrief leest u hierover meer en stelt ook Herman Langhorst zich aan u voor. Herman en ik zullen samen het College van Bestuur vormen van de nieuwe stichting, waar maar liefst 14 scholen en kindcentra onder vallen. Een prachtige uitdaging!

Er is nog meer nieuws:

- Op een van onze scholen, De Arendsvleugel in Ruinerwold, start op 1 januari een nieuwe directeur. Graag stellen wij u in deze nieuwsbrief voor aan Bokke Klein Zandvoort, de nieuwe schoolleider.
- Collega Elfriede neemt u mee in de waardevolle werkzaamheden van de plusklas. Lees hoe zij invulling geeft aan passend en uitdagend onderwijs voor onze leerlingen.

Met de komst van WIES sluit TrEf onderwijs een periode af. Wij kijken met grote dankbaarheid terug op jaren van goed, gedegen christelijk onderwijs. Tegelijkertijd kijken we met verwachting naar de toekomst die voor ons ligt.

Dit gevoel van verwachting past ook perfect bij de komende tijd: Kerst. Het feest van de geboorte van Jezus.

Hij is het Licht in de duisternis, de Vreugde van ons hart, en de Hoop voor deze wereld!

Deze vreugde en hoop wens ik u van harte toe, zowel voor de komende feestdagen als voor het nieuwe jaar 2026.



Met warme groet,

Ina Hutten

voorzitter College van Bestuur
TrEf onderwijs/WIES opvang & onderwijs

Even voorstellen

Nieuwe directeur binnen TrEf onderwijs



**Bokke
Klein Zandvoort**
De Arendsvleugel

**‘Een school waar
warmte en ambitie
hand in hand gaan,
geeft mij enorm veel
energie’**

Na de zomer start Bokke Klein Zandvoort als nieuwe directeur van de Arendsvleugel in Ruinerwold. In deze nieuwsbrief stelt hij zich alvast kort voor.

Beste ouders en collega's,

Nu mijn startdatum nadert, stel ik mij graag aan jullie voor. Mijn naam is Bokke Klein Zandvoort en vanaf 1 januari mag ik beginnen als directeur van De Arendsvleugel.

De visie van De Arendsvleugel – waarin hoofd, hart en handen samenkomen – sluit naadloos aan bij mijn eigen ideeën over onderwijs. Met 15 jaar ervaring als leerkracht in zowel regulier als speciaal onderwijs beschik ik over een stevige pedagogische basis. Ik geloof in de totale ontwikkeling van zowel het team als de leerling. Dat ik dit mag doen op een school waar collega's zin hebben om uitgedaagd te worden en te groeien, en waar warmte en ambitie hand in hand gaan, geeft mij enorm veel energie.

Ik geef graag leiding vanuit plezier, eigenaarschap, visiegerichtheid en verbinding. Samen koers bepalen, de waarom-vraag blijven stellen en samenwerken met het team en ouders: daar sta ik voor. Daarbij vind ik het belangrijk dat ieder teamlid én ieder kind gezien wordt – niet alleen in prestaties, maar ook in wie hij of zij is. Systemen kunnen soms de overhand krijgen, terwijl de kracht juist ligt in competenties die niet altijd direct zichtbaar of meetbaar zijn.

Naast mijn werk als schoolleider ben ik getrouwd met Marije en heb ik twee kinderen: Melle (5) en Dagmar (8). In mijn vrije tijd ga ik graag een rondje hardlopen, train ik andere hardlopers, moedig ik PEC Zwolle aan en kijk ik het liefst spannende films.

Ik heb enorm veel zin om jullie allemaal te ontmoeten, samen te werken en samen te groeien. Tot snel!

Hartelijke groet,
Bokke Klein Zandvoort
Toekomstig directeur De Arendsvleugel

Peutergym vanaf 5 januari weer op alle TrEf/WIES locaties

Kom ook in beweging, samen met uw peuter!

Bewegen is goed, gezond en belangrijk voor jonge kinderen. Meester Arjan zorgt elke les voor nieuwe, uitdagende activiteiten. Kinderen ontwikkelen hun motoriek, leren met elkaar spelen en ook voor ouders is het een leuke ontmoetingsplek. Daarnaast krijgt u de mooie kans om samen met uw kind op een ontspannen manier kennis te maken met elkaar en de basisschool.

Op alle TrEf/ WIES locaties organiseren wij peutergym en deelname is gratis. Kijk voor het actuele rooster op onze website.



Boekendruik

Als je een goede film hebt gekeken, dan vertel je daar graag over. Als je dan iemand treft die dezelfde film heeft gekeken dan word je nog enthousiaster en ga je in gesprek over de gebeurtenissen en jullie gevoelens bij de film. Dit soort gesprekken willen we ook bereiken met boeken.

Daarom hebben we dit schooljaar voor de collega's van Tref, Kindpunt en PlusKinderovang een boekendruik georganiseerd. De leerkrachten die zich op hebben gegeven konden drie boeken ophalen bij Boekhandel Riemer in Meppel, op voorwaarde dat ze allemaal gelezen zouden worden. De Boekendruik kun je vergelijken met een online boekenclub.

Mooie gesprekken en praktijkvoorbeelden

Donderdagavond 30 oktober zijn alle deelnemers online samengekomen om te praten over het eerste boek: Een rugzak vol, geschreven door Pieter Koolwijk. Er ontstonden mooie gesprekken en er werden praktijkvoorbeelden gedeeld.

Obi, de hoofdpersoon, maakt bijzondere dingen mee op zijn avontuur, zijn gevoelens komen tot leven. Het mooie is dat voordat de Boekendruik begon de gesprekken in de koffiekamers al waren gestart over dit boek.

De volgende Boekendruik gaat over De wonderverteller geschreven door Lida Dijkstra. Dit boek heeft onlangs een gouden griffel ontvangen. Het neemt ons mee in het leven van Marco Polo. Ook dit boek zal veel gespreksstof opleveren. De reizen van Marco Polo verdienen een plaats op onze scholen en kindcentra.

Belang literatuuronderwijs

In de nieuwe definitieve conceptkerndoelen van het Nederlandse taalonderwijs wordt het belang van kinderliteratuur nog eens extra benadrukt. Het is fijn dat er een prominente plek voor het literatuuronderwijs komt. Het praten over boeken stimuleert het taalgebruik van kinderen en het promoot boeken bij kinderen onderling. Kortom de Boekendruik sorteert voor op de nieuwe kerndoelen. Dit alles is nu gericht op de medewerkers, maar uiteindelijk worden er literaire gesprekken gevoerd met kinderen. En dat zorgt voor sterke, gepassioneerde lezers binnen de gehele stichting!

Ingeborg Hoge
Annieke Otten

Meer informatie vind je op www.lerenvanAtotZ.nl/boekendruik





In gesprek met:

Elfriede Bakker

Sinds september 2013 begeleid ik, Elfriede Bakker, vanuit mijn passie voor talentontwikkeling de plusklas voor twee scholen en twee kindcentra van TrEf onderwijs. Het gaat om De Fontein in Dwingeloo, De Bron in Nijensleek, De Wel in Nijveen en De Roosjenschool in Diever.

Waarom heb je voor deze rol gekozen?

In de loop van de jaren heb ik gezien hoe waardevol het is om een plek te creëren waar hoogbegaafde leerlingen kunnen groeien en worden uitgedaagd. Hoogbegaafdheid brengt verschillende talenten met zich mee.

Ik vind het belangrijk dat leerlingen de ruimte krijgen om die talenten te ontdekken en te benutten. Daarnaast zie ik vaak dat deze kinderen perfectionistisch zijn en heel gevoelig reageren op prikkels, emoties en verwachtingen. Ze hebben dan baat bij begeleiding die hen helpt om met die gevoeligheid om te gaan en hun talenten in balans te ontwikkelen.

‘Als ik zie hoe hun zelfvertrouwen groeit, dat maakt het lesgeven voor mij zo bijzonder’

Wat maakt de plusklas volgens jou zo belangrijk?

In het onderwijs richten we ons vanzelfsprekend op leerlingen die extra hulp nodig hebben omdat ze moeite hebben met bepaalde vakken.

In de plusklas zie ik elke keer opnieuw dat hoogbegaafde leerlingen óók extra begeleiding nodig hebben, alleen op heel andere vaardigheden. Omdat veel dingen hen lange tijd makkelijk afgaan, weten ze soms niet hoe ze moeten omgaan met iets dat wel moeite kost.

Ze hebben nog niet geleerd hoe ze moeten doorzetten, plannen of omgaan met frustratie. Juist daarom vind ik het zo waardevol dat ik deze leerlingen in de plusklas kan begeleiden bij precies die leerprocessen. Daarnaast zie ik hoe belangrijk een peergroup voor hen is.

In de plusklas ontdekken ze leeftijdsgenoten die op dezelfde manier denken, redeneren en vragen stellen. Dat geeft herkenning, rust en zelfvertrouwen. Ik heb in de loop der jaren al prachtige vriendschappen zien ontstaan, en dat blijf ik elke keer weer fantastisch vinden om te zien

De leerkuil

De leerkuil is voor mij een belangrijk hulpmiddel. Ik gebruik dit model om leerlingen te laten zien dat leren vaak begint met een gevoel van onzekerheid. Wanneer je iets nieuws probeert, kun je vastlopen of frustratie voelen en dat is helemaal normaal.

Ik merk echter dat leerlingen dit gevoel soms liever vermijden. Ze kiezen dan voor opdrachten die ze al beheersen, omdat dat veilig en vertrouwd voelt. Juist daarom vind ik het zo belangrijk om de leerkuil zichtbaar te maken. Ik leg uit dat het echte leren juist in dat diepere stuk van de kuil plaatsvindt. Door samen te ervaren dat je met inspanning, nieuwe strategieën en soms wat hulp van anderen weer omhoog kunt klimmen, laat ik leerlingen ontdekken dat moeite doen waardevol is.

Momenten van groei

Mijn doel is dat de leerlingen ontdekken dat doorzetten, fouten durven maken en opnieuw proberen juist momenten van groei zijn. Wanneer ze dat gaan toepassen, zie ik hoe hun zelfvertrouwen toeneemt en dat maakt het lesgeven voor mij zo bijzonder.



UPDATE SAMENWERKING

TrEf onderwijs | KindPunt | PlusKinderopvang

Zoals u weet hebben wij het traject voor een bestuurlijke fusie tussen KindPunt, TrEf onderwijs en PlusKinderopvang ondertussen afgerond. Wij gaan per 1 januari 2026 verder als WIES opvang en onderwijs (stichting WIES).

WIES is het Drentse woord voor wijs en benadrukt onze Drentse identiteit. Daarnaast symboliseert het 'de weg wijzen en groei', dit is waar wij elke dag voor staan.

Wat betekent deze fusie voor uw kind en u als ouder?

Deze bestuurlijke fusie geeft ons de ruimte en middelen om de kwaliteit van onze diensten (opvang en onderwijs) verder uit te breiden en te verbeteren. U kunt hierbij denken aan:

- Het intensiveren van de doorlopende leerlijn tussen opvang en onderwijs.
- Onderlinge uitwisseling van expertise, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie, hoogbegaafdheid en dyslexie.
- Het bundelen van expertise op het bestuurskantoor om meer ondersteuning te bieden aan de scholen en kindcentra op verschillende gebieden (HR en Beleid). Dit zal de kwaliteit op de scholen en kindcentra in alle opzichten ten goede komen.

Onder WIES vallen negen kindcentra in Meppel, Nijeveen, Nijensleek en Zuidwolde en 5 scholen in Pesse, Diever, Dwingeloo, Ruinerwold en Koekange.

Vanaf 1 januari zijn wij:



WIJ GAAN SAMEN VERDER





Even voorstellen

Bestuurder Herman Langhorst

Beste ouders,

Goede voornemens horen bij een nieuw jaar: een nieuwe start, een nieuwe mogelijkheid om dingen anders te doen. Voor Tref onderwijs, PlusKinderopvang en KindPunt is 1 januari dit keer extra bijzonder. Na jaren van goede samenwerking gaan we verder als één organisatie voor opvang en onderwijs.

Mijn naam is Herman Langhorst. Ik ben bestuurder van KindPunt en, samen met Ina Hutten, van PlusKinderopvang. Vanaf 1 januari 2026 vormen Ina en ik samen het College van Bestuur van WIES. Een prachtige uitdaging waarin we samen met ruim 450 medewerkers werken aan kwalitatief goed christelijk onderwijs en opvang in onze regio. Voor veel ouders van de Tref-scholen en kindcentra ben ik nog onbekend. Daarom stel ik mij graag aan u voor.

Wie ben ik?

Ik ben geboren in Hengelo (Twente) en wist al jong dat ik "meester" wilde worden. Na de PABO en mijn dienstplicht begon ik als leerkracht in de Noordoostpolder. Ik gaf les in verschillende groepen, maar bleef uiteindelijk hangen bij groep 7 en 8. Later werd ik directeur in Bant en daarna in Meppel, eerst van Het Kompas, vervolgens als algemeen directeur van PCBO Meppel/KindPunt. Inmiddels ben ik al jaren bestuurder en straks dus samen met Ina van WIES.

Mijn passies

Ik ben getrouwd met Hieke, juf van een groep 6 van het Kompas. We hebben drie kinderen: Marije, Jorine en Martijn, en sinds enkele jaren ben ik de trotse opa van twee jongens: Mees (2) en Levien (0).

In mijn vrije tijd reis ik graag. Zo'n 25 jaar geleden was ik reisleader bij Beter Uit, een organisatie voor jongerenreizen. Ook nu trekken we er regelmatig op uit, zowel in binnen- als buitenland. Wintersport is favoriet – of dat nu in de Alpen is of dichterbij in Winterberg. Daarnaast blijf ik fit in het plaatselijke fitnesscentrum en ben ik actief in de kerk als kringleader en zondagschoolmeester.

Mijn motivatie

Mijn grootste drijfveer in het onderwijs? Kinderen. Het is een prachtige opdracht om bij te dragen aan hun ontwikkeling. Elk kind is mijn en onze inzet waard – niet om wat hij of zij kan, maar gewoon om wie hij of zij is.

In de afgelopen periode heb ik alle kindcentra en scholen van Tref al bezocht. Dat zal komend jaar nog vaker gebeuren. Spreek me gerust aan als ik in de buurt ben!

Met vriendelijke groet,
Herman Langhorst
Bestuurder WIES



Podcast: Samen WIES

In onze podcast 'Samen WIES' praat HR-collega Kirsten met de WIES-bestuurders Herman & Ina. Zij bespreken o.a. waarom er voor deze fusie is gekozen en wat dit betekent voor ons allemaal.

Volg ons vanaf 5 januari ook via:



Website: www.stichtingwies.nl



De deken

Eerst leek het een klein draadje
op een gewone bol.
Maar met dat kleine draadje
had ik toch heel veel lol

Dat draadje bleek iets langer
het rekte steeds meer uit
De naald was hier de vanger
en zag het als zijn buit

Hij ging het draadje haken
zo lekker in elkaar
Wat ging hij er van maken?
wanneer was de haaknaald klaar?

Wat hadden ze plezier toen
zo samen heel tevreê
niets mooiers kun je gaan doen
dat voelt als een cliché

En plots was daar een deken
heel sierlijk vastgehaakt
Het duurde misschien weken,
maar lekker zelf gemaakt.

Linda Wols



Fijne kerstdagen &
een mooi, gezegend
en liefdevol 2026
gewenst

Namens het bestuur en de medewerkers van
TrEf onderwijs, KindPunt en
PlusKinderopvang